

Kaartjes na de talkshow over 'Mienskip' in Leeuwarden

30 september 2018

In de gemeenschappen is *doorvragen* nodig om elkaar te kunnen begrijpen en verstaan.

Mienskip: alleen red je het niet.

Het hoeft niet met wetten. Het kan ook met vriendelijkheid.

Dat je elkaar – de ander – wat gunt.

Projecten die inspringen waar de overheid het laat zitten.

Wat er ook gebeurt, het gebed gaat door.

De biddende ondergrond van dagelijks gebed.

Iedereen moet betrokken worden bij een veranderingsproces, dat vraagt tijd.

Dialogo, naar elkaar luisteren. Er *moet* veel gepraat worden.

Misschien hebben we ook een Grote Verzoendag nodig.

In de samenleving speuren naar sporen van God

Zoek wat gemeenschappelijk verbindt

Gemeenschap heeft geduld en vertrouwen nodig.

Anderen uitnodigen om zo goed mogelijk te leven

Open gemeenschap vraagt om veel geduld om elkaar te begrijpen. Laten we bidden om dit geduld en laten we aan God de tijd, de eeuwigheid.

Geef of vraag ondertiteling bij wat je doet!

Met een luisterend oor elkaar tegemoet treden en elkaar de ruimte en tijd geven.

Dankbaarheid voor de erfenis van de dominicanen.

Blijven praten en luisteren.

Opgemerkt: als er een verlangen is om samen te zijn, dan zal door gesprek en tijd gemeenschap volgen.

Leven volgens de regel van Benedictus zou een basis moeten zijn om eenzaamheid in onze gemeenschap structureel te bestrijden.

Gemeenschap vormen door zeker eens per jaar een feestelijk gebeuren rond een van de dragende peilers van ons bestaan.

Doorgaan / regelmaat / rust

Gelukkig, we worden gestimuleerd om er ook voor elkaar te zijn.