

Kerstavond 2016

De oude Jesaja-tekst 'Het volk dat wandelt in het duister.....' klinkt ons heel vertrouwd in de oren. Een tekst die ieder jaar met Kerstmis terugkeert.

Een tekst duizenden jaren geleden opgeschreven en gezegd en vandaag op deze dag kunnen wij ook zeggen.....

Het volk dat wandelt in het duister.....

overall om ons heen ervaren we duisternis, oorlog, ruzie, aanslagen, volslagen willekeurige slachtoffers op een kerstmarkt, in een café, bij een krant of op een mooie zomeravond langs de kust. Overall heerst angst en doodse duisternis. Je zult daar maar net lopen.....het kan ons allemaal gebeuren.

En daarnaast houden we ons hart vast nu we merken welke mensen aan de macht komen, democratisch gekozen dat wel.....maar met die polariserende en soms opruiende taal worden de scheidingen tussen groepen mensen alleen maar groter en groter....

Waar zijn de mensen die verbinding zoeken? En vooral verbindingen leggen.....

Waar zijn plekken waar we elkaar kunnen vertrouwen?

Durven we nog wel een touwtje uit de voordeur te laten hangen zodat je binnen kunt komen

Kunnen we nog wel naar grootse en wat massale festiviteiten? Of worden we gedwongen maar binnen te blijven, ramen en deuren dicht en ons niet meer op straat te vertonen?

Dat willen we toch niet?

De Jesaja-tekst is geschreven in een tijd van onderdrukking, toen er een groot verlangen was naar een tijd van openheid en vrijheid. De ouderen onder u zullen dit nog herkennen uit de Tweede Wereldoorlog – de bezetter moet het land uit. Wij willen weer vrij zijn!!

En gelukkig die vrijheid kwam na 5 jaren.

En vandaag de dag leven wij hier niet in oorlog – gelukkig niet!! Maar we zien de beelden, we horen de verhalen en we kennen wellicht mensen die verschrikkelijke dingen meemaken, waar het allemaal niet zo rooskleurig voor is.

In een tijd van bezetting, van onderdrukking droom je over betere tijden. Heb je allerlei visioenen hoe het ooit weer beter zal zijn. Dat ervaar je in het groot maar dat kan ook in het klein, bij ziekte, bij tegenslag...bij verdriet.....

Je kunt nachten wakker liggen en zorgen hebben en je vertwijfeld afvragen: Zal het ooit weer beter worden...??

Ja, zegt de Jesaja-tekst – want een Kind wordt ons geboren – een Zoon werd ons geschonken

Hij krijgt zelfs prachtige namen: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst! Deze ere-titels verwijzen naar mensen met bijzondere krachten, zij staan garant voor een betere toekomst.

Een nieuwe tijd breekt aan – daar zal niet het recht van de sterkste regeren – daar zijn andere machten – de zachte krachten – het regime van Gods trouw. Niet groots, niet vol spektakel, nee – klein en kwetsbaar. Een baby!!

In deze donkere dagen zoeken wij bij elkaar warmte en geborgenheid. Wij delen het beste dat in ons is – goede wensen en misschien wat geschenken. Want ook wij willen het aloude visioen in leven houden!

Wij willen ons niet laten regeren door de haat – we willen niet met mensen meelopen die groepen discrimineren, en beschimpende taal gebruiken.

Wij – gewone mensen – willen leven zoals Jezus ons heeft voorgeleefd – betrouwbaar zijn- in woorden en in daden –

zorg hebben voor onze naasten en delen met wie dat nodig hebben.

En gelukkig zien we daar ook genoeg voorbeelden van.

Wat kan een kleine jongen, die erg ziek is – Tijn– niet op gang brengen.....

Een eenvoudig idee – nagels lakken – en miljoenen reacties.

Gelukkig zijn mensen hier nog steeds gevoelig voor en komt het beste in mensen boven. Of je vraagt in de 7sprong om fietsen voor vluchtelingen – en we kunnen bijna een winkeltje beginnen!! De actie van Omroep Gelderland om voedselpakketten te verzamelen. Het is bijna niet aan te slepen!! En overal in het land worden kerstdiners aangeboden waar mensen samen met mooie muziek, een klein glaasje wijn en heerlijk eten het enorm gezellig hebben.

Zo kan het dus ook!!

Als we echt willen dat er licht is, kunnen wij zelf dat Licht ontsteken.

Als we echt willen dat er liefde is in deze wereld kunnen we zelf iets geven om mensen te troosten en te omarmen.

Als we echt willen dat er warmte is dan kunnen wij het vuur hoog opstoken.

Bij tijd en wijle zijn wij allemaal lichtzoekers, maar dankzij Kerstmis zijn wij ook lichtbrengers.

Het profetisch visioen van Jesaja vertolkt de overtuiging dat verdrukking en geweld nooit het laatste woord kunnen hebben.

Dat God een nieuwe koning schenkt, betekent dat mensen opgeroepen worden om vrede, recht en gerechtigheid tot stand te brengen.

Dat kleine kind in de stal van Bethlehem – met Maria en Jozef, wat herders en schapen...dat Kind brengt de grote omkering!!

Met dat visioen voor ogen kunnen wij het uithouden in het donker.

Dat geldt voor de asielzoekers, voor vluchtelingen, voor de mensen in Syrië, in Berlijn en Nico en ook voor ons mensen, die in donkere tijden moeten leven.

Bevrijding komt ooit.....houd goede moed.

De voltooiing van het Rijk van God ligt in de toekomst en met Kerstmis worden wij opnieuw uitgenodigd daar vorm aan te geven. Dichtbij en veraf, binnen onze mogelijkheden.

‘Heden is u een Redder geboren’.

Hij is voor ons een voorbeeld en bron van inspiratie.

Zalig Kerstfeest.

Voorbede

Eeuwige God,
engelen zendt U ons
om ons te vertellen over uw licht en vrede,
die onder ons gekomen zijn in Jezus, uw Zoon.
Wij bidden U:

Voor de kinderen en jongeren in onze wereld,
voor de ongeborenen naar wie we uitzien;
dat zij allen mogen leven in uw licht en uw liefde,
dat de aarde hun een veilig thuis biedt....
Laat ons zingen.....

Voor onze ouderen, zieken en stervenden,
voor mensen die het moeilijk hebben in deze dagen;
dat uw vrede hun hart vervult en troost biedt,
dat uw toekomst hun tegemoet gloort....
Laat ons zingen.....

Voor de vele vluchtelingen, op weg naar een beter leven,
verlangend naar vrede en uitzicht op een toekomst;
dat zij mensen ontmoeten die hen gastvrij opnemen,
dat zij hulp krijgen om een nieuw bestaan op te bouwen..
Laat ons zingen.....

Voor de vele kerken en geloofsgemeenschappen;
dat zij de verbondenheid die zij deze nacht ervaren
vasthouden en uitdragen in onze wereld
dat zij bijdragen aan vrede onder de mensen.
Laat ons zingen.....

INTENTIES

Eeuwige God,
in een kind dat ons is geboren
laat U ons allen in uw genade.
Geef dat wij uw liefde koesteren
als het kostbaarste geschenk dat ons ooit gegeven is.
Zo bidden wij U in naam van Jezus,
vandaag en tot in eeuwigheid.
Amen.