

Tafelgebed in oorlogstijd  
door Edward Schillebeeckx o.p.

Bron: [Verhalen van een Levende](#), Valkhof Pers, 2015

De Heer zij met u.  
En met uw geest.

Verheft uw hart.  
Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Waarlijk, eeuwig-goede God,  
het is goed en passend,  
U steeds en overal dank te zeggen,  
door Jezus Christus, onze Heer.

Maar het valt ons in deze uren moeilijk,  
een dankgebed uit te spreken,  
wanneer ons hart, veeleer dan van dank,  
vervuld is van klachten,  
woede en smeekbeden.

Het werk van Uw handen  
wordt door oorlog verminkt;  
er heersen ellende en dood,  
radeloosheid, zelfs wanhoop.

Onschuldigen en kleinen vallen ten offer,  
duizenden en duizenden vluchten,  
worden weggejaagd of gedeporteerd.

Menselijke blindheid en kortzichtigheid,  
macht, eigenbelang en vijandsbeelden,  
– schuld van gisteren en schuld van vandaag –  
dat alles krijgt het aanschijn van een onherkenbaar gedrocht,  
dat de gezochte weg naar vrede verspert.

Toch blijven wij belijden,  
dat Gij zijt de Heer van de geschiedenis.  
Al verstaan wij onszelf niet,  
schepselen die uw schepping verminken,  
mensen, door U geschapen naar uw beeld en gelijkenis.

We blijven vragen dat Uw Rijk kome,  
niet een rijk van machtige heersers,  
maar een rijk van gevende, weliswaar kwetsbare liefde.  
Laat nu reeds op aarde een glimp van dat rijk oplichten.

Lieve God, daarin geloven wij.

Vol verwachting en hoop durven en mogen we daarom,  
ook in dit uur,  
U hulde brengen en dank.

Met alwat en alwie zich bij U  
en in heel dit heelal  
uw schepsel mag noemen,  
zingen wij,  
met gedempte stem  
en niettemin vol lof,  
uw heilige Naam ter ere:

*Heilig, heilig, heilig ...*

Heer, wat moeten we na deze huldezing zeggen,  
als aan ons, Godgelovigen, wordt gevraagd:  
'Waar is uw God?'

Wij, die ons christenen noemen,  
hebben daarop geen antwoord,  
behalve dan dit ene:  
uw Mensenzoon,  
de Messias van Israël  
en de Heer van alle mensen en volken.  
daarom 'Uw Zoon' genoemd,  
de Verrezene,  
hoog boven alle namen verheven.

In Hem hebt Gij ons geopenbaard,  
dat het wel en wee van deze aarde,  
het leed en het welzijn van mensen,  
U na aan het hart liggen;  
dat niet de oorlogvoerenden,  
maar alleen de slachtoffers het recht hebben  
uw goddelijke Naam in de mond te nemen,  
dat Gij, hoe Onzienlijk ook en voor ons Onbegrijpelijk,  
niet in een onbereikbare verte vertoeft,  
maar ons telkens dicht nabij bent.

Daarom gedenken wij,  
nu, in dit uur,  
met meer aandrang dan ooit,

hoe Hij, die zoveel van ons hield  
en één is met U, zijn goede Vader,  
in de laatste nacht van zijn leven op aarde  
het brood nam in zijn heilige handen,  
het zegende en brak en deelde,  
de tafel rond, aan zijn geliefden, zeggend:

Dit is mijn lichaam voor u.

Hij nam ook de beker van tafel,  
dankte en prees U, Vader, en zei:

Drinkt deze beker, allen met mij,  
want dit is mijn verbond van liefde met u,  
mijn er-zijn voor jullie,  
mijn bloed dat vergoten wordt tot verzoening:  
bevrijding, vrede en geluk voor alle mensen.  
Blijf dit doen om Mij te gedenken.

### *Mysterie van ons geloof*

Lieve God,  
in Jezus hebt Gij Uzelf menselijker getoond  
dan mensen elkander ooit bejegenen.  
In Hem hebt Gij getoond wat mens-zijn is  
als wij zijn 'mensen van God',  
zoals Gij zijt een 'God van mensen'.

In Hem toont Gij uw solidariteit  
met het lot van menselijk leven,  
van menselijk lijden,  
van menselijk sterven.

In Hem toont Gij uw herstel  
van geschonden menselijkheid.  
De lijdende richt Gij op en verheft Gij.

Nu juist als Verrezene, levend bij God,  
zijt Gij bij ons,  
onder ons

- . overal, waar liefde van mensen vindingrijk maakt  
en mensen wegen tot wederzijds begrip vinden;
- . overal, waar volkeren, groepen en enkelingen  
zich verzetten tegen alle onrecht van geweld en oorlog
- . overal, waar onrecht wordt overwonnen en gerechtigheid vervuld;
- . overal waar vergeving wordt aangereikt  
en mensen, vaak armen en onaanzienlijken,  
telkens opnieuw zich oprichten, opstaan om nieuwe kansen aan te grijpen.

In dat alles: dáár zijt Gij in ons midden.

Heel bijzonder nabij ervaren we U  
waar Jezus ons rond zijn tafel verzamelt,  
om met ons de maaltijd te delen.

Stort daarom uw Heilige Geest uit over ons,  
over alle mensen,  
ook over uw kerk,  
haar gelovigen en al hun herders, van laag tot hoog.

Schenk ons de Geest van liefde en vergiffenis,  
de Geest van uw Gezalfde, Jezus de Levende.

Wij smeken U:  
beteugel de overmoed der machtigen,  
snoer boosaardige monden en bind hun daden.

Aan uw gerechtigheid bevelen wij aan,  
allen die het bloed van hun broeder Abel vergieten;  
en vergeef tenslotte mensen onder ons  
die U om deze oorlog vervloeken,  
want ze weten niet wat ze doen.

Dit alles vragen wij U  
door Hem en met Hem en in Hem,  
Heer onze God, almachtige Vader,  
in de eenheid van de heilige Geest,  
hier en nu en tot in eeuwigheid.

Tot lof, dank en hulde aan U,  
kwetsbare en ontwapenende,  
algoede God,  
in Wie geen geweld is,  
tot heil tevens, welzijn en geluk van mensen,  
mogen en durven wij nu ook  
samen bidden, zoals Hij, uw Jezus, het ons heeft geleerd:

*Onze Vader ...*

Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid.

AMEN.