



Dominicanessen van Sint Cecilia

LAUDARE, BENEDICERE, PRAEDICARE

prijzen, zegenen, prediken

Nieuwsbrief nr. 3
oktober 2015

Zusters Dominicanessen
van St. Cecilia

Religieus Huis
St. Rosa van Lima

Geldersestraat 39
6136 AS Sittard

06 - 10 70 36 99
nederland@op-tn.org

nashvilledominican.org

www.dominicansisterssittard.wordpress.com
www.facebook.com/dominicanessennederland



“Roep alleen met aandacht naar Maria, ze zal je in je nood zeker verhoren, want ze is barmhartig, ze is de Moeder van de Barmhartigheid zelf.”

- Bernhard van Clairvaux



Glas-in-loodraam in ons Moederhuis:
St. Dominicus ontvangt de Rozenkrans van Maria

Beste Vrienden van de Dominicanessen te Sittard,

Traditioneel staat de maand oktober in het teken van de Rozenkrans. Als opmaat naar het liturgische feest van Maria Koningin van de Rozenkrans op 7 oktober, hebben Dominicanen een speciale feestdag op de eerste zondag van oktober, namelijk de Rozenkrans Zondag. Sint Dominicus gebruikte de rozenkrans bij zijn preken over de mysteries van het leven, de dood en de opstanding van Christus. Onze zusters dragen de rozenkrans dan ook als



De zusters bidden dagelijks in hun kloosterkapel voor de mensen in Nederland

onderdeel van hun habijt, aan de linkerzijde van de gordel. Sint Dominicus zag de leden van zijn orde als strijders tegen het kwaad in de wereld. Dus, zoals een ridder zijn zwaard trekt met zijn rechterhand, zo neemt een Dominicaan zijn of haar 'zwaard' in de vorm van gebed, om te vechten voor waarheid, goedheid en recht.

Meer over het Rozenkransgebed vindt u op de website www.rkk.nl/katholicisme/encyclopedie/r/rozenkrans

Na een zomer die in het teken stond van studie (theologie en filosofie), familiebezoek en de jaarlijkse retraite-week in ons moederhuis in Nashville, vlogen wij met vreugde in ons hart terug naar Nederland, klaar voor een nieuw schooljaar. We arriveerden precies op tijd om kapelaan Van der Wegen te helpen bij de zomerkampen in Aarle-Rixtel.

Komend jaar zullen wij wederom catechese geven in de Zaterdag Middag Club in Sittard en ook zullen wij weer klaar staan om het Bisdom en de Parochie te ondersteunen bij verschillende catechese-projecten, zoals de Huwelijkszondag, het Gezinsweekend in Steyl en Communie- en Vormsellen in Sittard en omgeving.

Zeer verheugd zijn wij te mogen gaan lesgeven aan scholen en in parochies. Zuster Maris Stella vertelt over onze congregatie aan de tieners op de ZMC

Zuster Maris Stella is al begonnen aan het Trevianum, waar zij - als opmaat naar Kerstmis - toneelles verzorgt.

Alledrie zijn wij geslaagd voor het NT2 staatsexamen, en mede daardoor worden onze Amerikaanse onderwijsdiploma's erkend door de Nederlandse overheid. Uiteraard blijven wij Nederlandse les volgen, zodat wij steeds beter gaan communiceren. Verder zijn wij geslaagd voor ons rijexamen, en we beschikken nu dus over Nederlandse rijbewijzen!

Dankbaar zijn wij voor uw gebeden, die zeker hebben bijgedragen aan het voorspoedig verloop van ons integratietraject. Ten slotte vragen wij u te bidden voor de bisschoppensynode voor het gezin, die zal plaatsvinden van 4 tot 25 oktober in Rome. Dat God onze gezinnen mag zegenen en een plek mag laten zijn waar kinderen kunnen leren over de barmhartige liefde van God de Vader en Hem kunnen zoeken met heel hun hart, geest en kracht. Wij danken u zeer voor uw gebeden voor en steun aan ons.

In Onze Lieve Vrouw,
de zusters Dominicanessen van Sint Cecilia

p.s. volg ons op www.facebook.com/dominicanessennederland



Van harte uitgenodigd

Lof en aanbidding

Maandag, dinsdag, woensdag
17.00 uur Stille aanbidding
17.30 uur Vespers
Mariakapel in Overhoven Sittard
Heilig Hart Parochie

Donderdag
18.30 uur Lof en aanbidding
St.-Petruskerk
19.00 Heilige Mis
20.00 uur Koffietijd en eventueel
catechese en jongerengroepen
Pastorie van Deken Van Rens

Bethanië meidengroep

Iedere zondagavond
19.30 - 20.30 uur
Klooster St. Rosa van Lima,
Geldersestraat 39, Sittard
Voor vriendschap, gezelligheid en
geloof, voor meiden van de middel-
bare school

Gaudete jonge vrouwengroep

Eerste vrijdag van de maand
19.30 - 21.00 uur
Klooster St. Rosa van Lima,
Geldersestraat 39, Sittard
Voor vrouwen (18-30 jaar) die een
christelijk leven willen leiden in een
seculiere maatschappij

Zaterdagmiddagclub

Iedere zaterdag 13.30-16.30 uur
ZMC Leijenbroekerweg 31
zmc-sittard.nl
Kinderen en jongeren ontmoeten wij
onder meer in de ZaterdagMiddagClub.



“Wij hebben een Moeder in de hemel. Omdat zij in God en met God is, is zij ieder van ons nabij, zij kent ons hart, ze kan onze gebeden horen, ze kan ons met haar moederlijke goedheid helpen, en ze is ons, zoals de Heer gezegd heeft, als ‘Moeder’ gegeven, tot wie wij ons op ieder moment kunnen wenden.”
- Paus Benedictus XVI

Het verhaal van...

Gedurende dit jaar, dat gewijd is aan het religieuze leven, is het belangrijk te horen waarom vrouwen en mannen kiezen voor een leven toegewijd aan God in dienst van Zijn mensen. Daarom zullen wij in de komende nieuwsbrieven onze verhalen vertellen. In deze brief leest u het roepingsverhaal van **zuster Theresa Anne**:



Wij hebben lief, omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad.’ (1 Joh 4,19). Dit is waar mijn roepingsverhaal werkelijk om draait: God houdt oneindig veel van mij en ik wil niets liever dan Hem die liefde terugschikken.

Ik groeide op in een katholiek gezin waar het geloof zeer aanwezig was. Ik hield van de natuur, van sporten en lezen en ik genoot van het leven met mijn familie en vrienden. Zolang ik me kan herinneren, wilde ik zuster worden. Soms, toen ik nog heel klein was, droeg ik een badhanddoek om mijn hoofd bij wijze van sluier. Toen ik 11 jaar oud was, ontdekte ik een echte vriendschap met

Jezus en sprak ik ook met Hem als met een vriend. Deze persoonlijke relatie met God groeide in de loop der tijd, en werd versterkt door het lezen van de Bijbel, het ontvangen van de Sacramenten van Eucharistie en Boete en verzoening, aanbidding van de Eucharistie, het lezen over de levens van Heiligen en tijd door te brengen met katholieke vrienden. Het verlangen om God toe te behoren als een Bruid van Christus bleef groeien in mijn hart. Zo wilde ik enkel Hem toebehoren en Zijn liefde kunnen delen met anderen.

Met de Dominicanessen van Sint Cecilia kwam ik voor het eerst in aanraking toen twee zusters bij ons thuis kwamen logeren, voorafgaand aan een zomerkamp dat we gezamenlijk bijwoonden. Ik was onmiddellijk aangetrokken tot hun vreugde, authenticiteit en hun liefde voor Jezus en ik vond het zo mooi dat ze een prachtig symbolisch gewaad droegen waarmee ze van hun toewijding aan Christus getuigden. Iedere dag vroeg ik Moeder Maria mij te helpen ontdekken wat Gods plan met mij zou zijn. Tijdens mijn laatste jaar high school, voelde ik mij onrustig over mijn toekomst. Zou ik beginnen aan een universitaire studie? Of zou ik onmiddellijk toetreden tot een klooster? En welk klooster zou dat dan moeten zijn?

In januari van dat jaar woonde ik, samen met dertig andere jonge vrouwen, een retraite bij van een week bij ons moederhuis in Nashville, Tennessee. Er werd samen gebeden, we luisterden naar lezingen over Dominicaanse spiritualiteit, we bezochten scholen waar de zusters lesgaven, voetballen gezamenlijk en besteedden veel tijd aan stilte en bezinning. Tijdens deze retraite ontdekte ik op een diepgaande manier dat een religieuze roeping een waar geschenk van God is. En er was niets dat ik zelf kon doen om het te verdienen of waardig te zijn. Mijn hele leven al wilde ik zuster worden, maar werd ik daadwerkelijk geroepen door God of was het gewoon een vurige wens? Toen gaf ik mijzelf met mijn plannen over aan God en werd overspoeld door een gevoel van diepe vrede. De overtuiging dat God mij uitnodigde voor het gewijde leven bleef bestaan in mijn hart, dus na mijn afstuderen aan high school, nam ik de sprong naar het geloof. Ik ging naar Nashville om daar te beginnen aan het avontuur dat God voor mij in gedachten had. Dit was twaalf jaar geleden, en ik heb er nooit enige spijt van gehad. Onze lieve Heer blijft mij voortdurend uitnodigen mij te verdiepen in Zijn mysterie en Zijn ondoorgroenlijke liefde voor mij. Ik verlang ernaar anderen te helpen deze transformerende liefde van Jezus ook te ontdekken.

Elke dag dat ik ja tegen Hem zeg, ontdek ik nieuwe vrede, vreugde en vrijheid.

Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen in Sittard

De Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen te Sittard wil de zusters financieel ondersteunen in de basiskosten van levensonderhoud en andere verblijfskosten, zodat de zusters zich kunnen wijden aan hun opdracht. Hiervoor zijn we aangewezen op donaties en giften. De zusters verrichten al hun werkzaamheden pro Deo, dus onbetaald. Zij krijgen evenmin subsidie van de overheid. Daarom vragen we uw hulp. Word daarom ook lid van de Vriendenkring van de Dominicanessen te Sittard. Maak uw (vrijwillige) bijdrage over op rekening NL38 RABO 0347 4017 67 ten name van de Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen te Sittard.

Nieuwsbrief of meer informatie ontvangen? Mail vriendendominicansisters@gmail.com

of ga naar www.dominicansistersittard.wordpress.com

Comité van aanbeveling: Mgr. Dr. E.J. de Jong, hulpbisschop van Roermond | Drs. Th.J.F.M. Bovens, gouverneur van de provincie Limburg | Drs. G.J.M. Cox, burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen | Drs. N.M.J.G. Lebens, oud-gedeputeerde provincie Limburg en thans wethouder gemeente Sittard-Geleen | Dhr. H. Vanderbroeck, oud-vorst Stadscarnavalsvereniging De Marotte